

Vanochtend vroeg zijn we aangekomen in Adelaide bij aankomst was het goed fris maar dat was wel weer is lekker. Wat opvalt aan adelaide is dat het er barst van de nederlanders en de fietsen (toeval?) overigens kan je hier om de hoek gratis fietsen huren wat we misschien morgen gaan proberen. Adelaide vind ik persoonlijk de mooiste stad die we zover in australie hebben gezien het jammere is dat er overal al kerstmannen en kerstbomen staan wat hier toch niet helemaal past.