

We zijn een beetje uitgesydneyd er is hier niet zoveel te doen en in vergelijking met hong kong is het gewoon saai daarbij komt nog dat alles aan de dure kant is vooral het openbaar vervoer wat we dan ook niet gebruiken. om van het vliegveld naar sydney te komen hebben we gebruik gemaakt van een van de vele aziaten die illegaal taxi spelen dit was een stuk goedkoper dan de train of bus.

Vandaag zijn we samen naar bondi beach gelopen en hebben daar even gezeten en net toen we terug wilden lopen leek het alsof er in het water een bom ontplofte er spoot ongeveer 1 kilometer uit de kust water de lucht in vlak daarna sprong er een heeeele grote walvis uit het water WOW!! en plons. Dit deed hij nog 5 keer en hij sloeg nog een paar keer met ze staart op het water. Het was een walvis met een witte buik en een zwart blauwe rug en een spitse kop zo een stereotype walvis van natuinal geographic channel of discovery chanel en nog wel op bondi beach